

Verduurzamen: subsidies en leningen

Een duurzaam huis is niet alleen goed voor het klimaat en je energierekening, maar geeft ook meer wooncomfort. De overheid biedt subsidies en leningen om de energietransitie te versnellen.

Overheidssubsidies

Je kunt gebruik maken van de Investerings-subsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Deze is van toepassing als je dak-, spouwmuur-, vloerisolatie of isolatieglas laat installeren. Op de overheidssite www.rvo.nl vindt je alle voorwaarden en de hoogte van deze subsidie. Als er sprake is van twee besparingsmaatregelen, dan is de subsidie per maatregel twee keer zo hoog dan wanneer er sprake is van één besparingsmaatregel. Ook de installatie van een warmtepomp of zonneboiler of de aansluiting op een warmtenet tellen mee als besparingsmaatregel. Tussen de eerste besparingsmaatregel en de tweede besparingsmaatregel mag 24 maanden zitten. De subsidie op een warmtepomp (alleen label

Poep op de stoep

Wie moet opgevoed worden: de hond of toch het baasje? Gezien in de Brederostraat. Bah!



A++ of A+++ of zonneboiler is onafhankelijk van het aantal besparingsmaatregelen.

Zonnepanelen zijn vrijgesteld van btw. Voor het arbeidsloon bij isolatiewerkzaamheden geldt het lage btw-tarief van 9%.

Leningen

Als je onvoldoende financiële middelen hebt voor het verduurzamen, dan kun je een beroep doen op het Nationaal Warmtefonds. Dit fonds opereert in opdracht van de Rijksoverheid. Het biedt een betaalbare lening: de Energiebespaarlening. Hiermee kun je tegen gunstige voorwaarden geld lenen voor bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen of warmtepomp. Als woningeigenaar of Vereniging van Eigenaren (VvE) van appartementencomplexen kun je gebruik maken van deze lening met lage rente. Als het inkomen van het huishouden lager is dan €60.000,- kun je tegen 0 procent lenen en soms is aflossen niet eens nodig de eerste jaren. De gemeente Nuenen kent drie soorten stimuleringsleningen. Kijk op hun website (www.nuenen.nl/subsidies-en-leningen) voor meer informatie.



In 2024 zijn nieuwe leennormen voor een hypotheek van kracht geworden. Voor woningen met een matig energielabel kan extra geld geleend worden voor de verduurzaming. Terwijl voor woningen met een (zeer) goed energielabel meer hypotheek verstrekt mag worden omdat de energielasten minder zijn. In het laatste geval mag de extra hypotheek ook voor andere zaken dan verduurzaming worden aangewend.

Gemeentelijke subsidies

De gemeente Nuenen geeft subsidie voor het afkoppelen van regenpijpen en het aanleggen van een groen dak. Op de website van de gemeente vind je de voorwaarden om subsidie te krijgen.

Vragen?

Heb je vragen over subsidies en leningen of over het verduurzamen van je woning, loop dan eens binnen tijdens het inloopsprekuren van de energiecoaches in de bibliotheek op zaterdag tussen 11.00 en 13.00.

Energiecoaches Nuenen

Cacaofabriek Helmond

TBS on Tour

Platform Theater Buiten De Muren van de Utrechtse Van Der Hoeven Kliniek gaat op theatertour en komt op woensdag 7 februari 2024 naar De Cacaofabriek. Tbs-patiënten, medewerkers, omwonenden en theaterliefhebbers spelen een voorstelling over ons bestaan in de kosmos.

De voorstelling 'Mens en kosmos ontafeld' zit vol muziek, persoonlijke verhalen, humor en prangende vragen over ons bestaan in de kosmos. Waar heeft je wieg gestaan? Welke gemaakte keuze houd je voor anderen diep verborgen? En heb je daarin je donkere kant wel eens ontmoet? Welke plek neem jij in, in het universum? In deze voorstelling ontmoet je verhalen waar je een moment bij staat.

TBS On Tour in Helmond

In 2022 organiseerde platform Theater Buiten De Muren een eerste theatertournee. Toen bleek er in het land veel belangstelling om in gesprek te gaan met tbs-patiënten en mensen die daar vanuit hun professe mee te maken hebben. Deze eerste voorstelling stond onder andere in Arnhem, Breda en Venlo. Tijdens de eerste tournee wilde ik TBS On Tour al hier in De Cacaofabriek neerzetten, maar

dat bleek toen agenda-technisch niet mogelijk. Ik ben blij dat we nu wel deze bijzondere voorstelling kunnen presenteren. Deze show is ook zeker interessant voor mensen vanuit de politiek, de politiek, het onderwijs en medewerkers van maatschappelijke instellingen", aldus Wim Strijbosch, programmeur van De Cacaofabriek.

In dialoog

Na de voorstelling gaan de makers met het publiek in gesprek. In het nagesprek proberen ze het publiek wakker te schudden, aan het denken te zetten, vragen op te roepen en tot inzichten te komen, zodat we weer op een andere manier naar de mens kijken.

Informatie & tickets

Op woensdag 7 februari om 20.00 uur start de voorstelling.

Ticketprijs: €10,-

Meer info en tickets vind je op www.cacaofabriek.nl

Vruuger?

Als je als Blaaskapel de Klippeleaters 44 jaar bestaat dan heb je wat kerfjes op je ziel. Mooie kerfjes...van die kerfjes waar je op enig moment je kleinkinderen over vertelt en soms kerfjes die even moeten wachten tot ze wat ouder zijn...

Mindere krasjes zijn er ook, in 44 jaar gebeuren er onvermijdelijk dingen die niet direct op de to-do lijst stonden...C'est la vie...

Was 'vruuger' dan alles beter?..neh... 'anders', dat dan weer wel... 'simpeler'? ook wel... 'mooier', alleen in sommige gevallen.

Vruuger hadden we een vaste waarde met carnaval... T-is toch niks... een illuster gezelschap van waardige heren die, walmend van de sigarenrook, de diverse carnavalslocaties overdonderden met hun bombastische optredens...D'r kwam wat binnen zammazegge...

Wat dit gezelschap ook had was het 'T-je'...spreek uit: 'Utje'. Een begerenswaardige onderscheiding voor die persoon die zich op enige wijze boven het maaienveld had begeven of zich op positieve wijze had gemanifesteerd.

Het is jammer dat dat niet meer bestaat...

Dat valt te zeggen...



Zonder ons op enige wijze te willen spiegelen aan dit waardig gezelschap, (de Klippeleaters waren en zijn losbollen die nog nooit enig decorum hoog hebben weten te houden...) presenteert Blaasband de Klippeleaters hun eigen, eervolle, uiterst exclusieve en felbegeerde onderscheiding, die uitgereikt gaat worden aan die persoon die zich positief heeft gemanifesteerd met Carnaval.

Wanneer: Uiteraard tijdens onze receptie op zaterdagmiddag in café Schafrath!

Aan wie: Dat zeggen we nog niet, maar dat het een exclusieve eer gaat worden is duidelijk!

Tot Zaterdag!
De Klippeleaters

Op doktersadvies: lopen is gezond

Bezorger worden in de wijk waar je zelf woont. Al enig tijd worden er briefjes bij de Rond de Linde bezorgd met de oproep aan nieuwe bezorgers om zich aan te melden. Een leuke job met veel contacten, eigen tijdsindeling en nog gezond ook.

Je mag vanaf 13 jaar al kranten bezorgen in Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Een baantje als krantenbezorger is max 2 uur in de week; je mag hier woensdag en donderdag tot 21.00 uur over doen. Dus heb je eens een dag met regenbuien of huiswerk, dan kun je je bezorgtijd zelf indelen.

Wat het oplevert aan salaris ligt natuurlijk aan de grootte van de wijk; deze kan variëren van 150 tot 300 kranten.

Ook voor ouderen die graag lopen, is het een mooie gelegenheid een doel te hebben om iedere week aan hun stappen te komen.

Zin in een krantenwijk?

Informeer gerust naar de mogelijkheden bij de verspreider van uw Rond de Linde 040-2831200 of mail naar admin@ronddelinde.nl

De Lindespelers

D'Artagnan... wie is dat eigenlijk?

Op 9, 15, 16 en 17 maart speelt toneelvereniging de Lindespelers: D'Artagnan. Een bekende naam, maar wie is dat eigenlijk? En wie komt hij tegen op zijn pad om muskietier te worden? Wij stellen ze graag de komende weken aan u voor.

Ik ben D'Artagnan! En als je die naam al kent komt dat vast door m'n vader, de beste muskietier van zijn tijd. Na zijn dood is mij het muskietiersbestaan afgezworen, in plaats daarvan wachtte mij een saai toekomst als wijnboer. Maar om mijn vaders naam eer aan te doen ga ik naar Parijs, om de beste muskietier te worden die Frankrijk ooit gekend heeft! En niemand kan me tegenhouden.



En ik ben Constance, ik ben in dienst bij de koningin en hoop op het hof mijn ware liefde tegen te komen, want in de kroeg hebben mannen meer aandacht voor wijn dan voor mij. Ik wil gewoon gelukkig worden net zoals iedereen. Ik, Milady de Winter, heb mijn werk gedaan in Engeland, ik heb de informatie waardoor ik weer terug kan naar Parijs. Hoe ik achter die informatie kom? Dat maakt niet uit. Ik hoor thuis in Parijs, daar haalt niemand mij zomaar weg. Mijn naam is Lesquin. Ik kom uit de Cascoque. Waar ik heerlijk kan genieten van godendrank. Mijn beste vriend D'Artagnan wie mij nooit zal verraden heb ik leren schermen. Alles wat hij kan, heeft hij van mij geleerd! En ik ben George Villiers, 1e hertog



van Buckingham en premier van Engeland. Ik ben de belangrijkste adviseur van de koning van Engeland en hij volgt de meeste van mijn adviezen op.

Nieuwsgierig? Let op de komende weken en maak kennis met de rest van de bijzondere mensen in het leven van D'Artagnan.
www.lindespelers.nl

Column van Lucie

Springen nondeju!



Geen feest zo polariserend als carnaval: er zijn extreme haters en ontbare enthousiastelingen. De eerste groep vlucht de stad uit. De laatste groep vlucht de stad in. Ik behoor tot de eerste groep. Je krijgt mij niet enthousiast voor feestneuzen, preitjes op dijtsjes of worstjes op borstjes en het idee dat er een paard in welke gang dan ook zou staan, kan alleen maar ontsproten zijn aan een dronken geest.

Van oorsprong was carnaval een lentefeest, waarbij de gangbare rollen werden omgedraaid om het volk te vreden te houden. De dorpsgeek mocht voor enkele dagen de scepter zwaaien en de gemeenteraad werd vervangen door de raad van elf. Op een blauwe schuif werden ze door de stad gereden. Het was de manier voor de stedelijke burgerij om vraagzuchtige monniken, geile nonnen, verlopen adel en verwende rijkelluiszootjes op de hak te nemen.

Pausen en priesters hadden niets op met het feestgedruis en probeerden het te verbieden. Dat liet de goeemeente zich niet zeggen en 'if you can't beat them, join them' heeft de kerk gedacht en dus gaf de kerk er een religieuze draai aan en stelde de vastenavond in.

Vastenavond werd carnaval. De naamgeving komt van het Italiaanse 'carne levare', het wegnemen van het vlees. Het was het laatste feest voordat het vlees werd afgenomen en de vastentijd begon. In de eeuwen die volgden evalueerde de dorpsidiot tot prins carnaval, de blauwe schuit tot de optocht en de omkering van rollen tot verkleedpartijen. Zo bezien best een leuk feestje. Wat kan daarop tegen zijn? Nou, de muziekkeuze bijvoorbeeld, van links... naar rechts is

het 'hoempapa'. Het feestgedruis dringt ondanks alle isolerende maatregelen door tot in de huiskamers. Er is ook geen aanleiding meer tot uitbundigheid, want vrijwel niemand gaat nog vasten.

Wat ik er verder op tegen heb: het bovenmatig alcoholgebruik. Ik ben niet vies van een wijntje, zoals u op mijn foto ziet, maar ik heb een hekel aan dronken gelal en het bijbehorende gedrag. Als tiener ging ik werken in een café in Maastricht tijdens het carnaval, want dat was goed verdienen. Ik heb ooit een stapel van zo'n dertig glazen uit mijn handen laten vallen omdat een laveloze Lazarus me in mijn kruis greep en ik een weloverwogen keuze moest maken tussen het heel houden van de stapel glazen en het van me afslaan van de dronken tor, waarbij ik begrijpelijkerwijs koos voor het laatste en ruzie kreeg met de baas. Ik wil niet zover gaan als mijn collega columnistes Sylvia Wittema destijds op Twitter: "Ik hoop dat ze voor straf in Maastricht een geradicaliseerde Marokkaan als burgemeester aanstellen. Die het carnaval verbiedt", maar ik moest er wel stiekem om gniffelen. Kortom, ik ben er even een paar dagen weg van, maar ik wens iedereen een leuk feestje toe. Alaa!

BRENGT NUENEN IN BEELD

LON Uitzendingen LON-TV

In het programma Nuenen Nú van LON TV zijn in de loop van de weken 6 en week 7 de volgende onderwerpen (onder voorbehoud) te zien:

- Interviews tijdens de recepties bij het afscheid van burgemeester Maarten Houben.
- Het nieuwe Gezondheidscentrum-Zuid staat in de steigers
- In gesprek met geboren en getogen Nuenenaar Jan Vermeulen
- Repetitie voor het Carnaval Carnavalesk
- Winkelje 'Haar en Wonderwaar' gaat sluiten.
- Optreden prijswinnaars Archipel Muziekconcours in het Van Goghkerkje
- In de serie 'Bekende Nuenenaren': Frans en Jan van Santvoort
- Expositie van Urban Sketches in Het Klooster

De tv-uitzendingen van Nuenen Nú zijn te bekijken om 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. Nuenen Nú Extra is te zien om 12.00, 15.00 en 21.00 uur.

Op zondag 11 februari wordt de Carnavalsoptocht van Nuenen door LON TV rechtstreeks uitgezonden vanaf 13.30 uur.

De programma's van LON TV zijn ook te volgen op you tube (www.youtube.com/lokaleomroepnuenen), facebook en op de LON app.

Op welke TV-kanalen kunt u LON TV ontvangen?

- KPN: kanaal 1436
- Ziggo: kanaal 46
- Xs4all: kanaal 1436
- T.Mobile: kanaal 791

Ook te zien op www.omroepnuenen.nl

Hebt u een tip of een idee voor een door LON TV te verzorgen reportage? Stuur dan een e-mail naar tv@omroepnuenen.nl